

Wie wat waar

Wie: Frieke Hurkmans (60) * **Wat:** directeur-bestuurder van Pieterskerk * **Waar:** Leiden * **Waarom:** donderdag wordt in de Pieterskerk Thanksgiving gevierd met een dienst.

Thanksgiving in Leiden?

„Al zo'n vierhonderd jaar is er een sterke band tussen Leiden en Amerika. Pilgrimleider John Robinson, die een grote rol speelde bij de kolonisatie van het continent, woonde ruim twaalf jaar tegenover de Pieterskerk, voordat hij en zijn Pilgrims in 1620 naar de nieuwe wereld vertrokken. Ook was Leiden de lievelingsstad van 'founding father' en tweede president John Adams. Zijn zoon Quincy Adams, de zesde president, studeerde hier zelfs. Leiden is daarom speciaal voor veel Amerikanen, ze vinden hier hun roots. 'Hier hebben ze gelopen', zo voelt het voor hen. Vandaar dat Thanksgiving hier ook een plek verdient.”

Wordt het donderdag vooral een Amerikaanse aangelegenheid?

„Voor een groot deel wel. Leerlingen van de Amerikaanse school zijn aanwezig, net als de ambassadeur. Het Amerikaanse volkslied zal gezongen worden. Hoewel de Amerikaanse gemeenschap in Leiden niet zo groot is, verwachten we vier- à vijf-honderd mensen vanuit de hele Benelux. Dat geeft het belang van Thanksgiving in de Pieterskerk wel aan. Maar de dienst is niet uitsluitend voor Amerikanen, iedereen is van harte welkom.”

Naar welke muziek luistert u graag?

„Dat is heel erg wisselend bij mij. Ik hou van klassiek, dat zal niemand verbazen, maar zing ook graag mee met André Hazes en Marco Borsato. Heel hard en vals in de auto zodat niemand er last van heeft. Laatst zocht ik op zolder naar oude lp's als cadeau voor een neef van me en ineens kwam ik Supertramp en Pink Floyd weer tegen. Nu zit ik dus weer helemaal in de seventies.”

Waar gaat u graag uit?

„Het stomme is dat ik dat nauwelijks doe op het moment. Terwijl ik het wel heel leuk vind, ik ben een echte levensgenieter. Maar mijn werk bij de Pieterskerk is zo monomaan, het slokt ontzettend veel tijd op.”

Heeft u wel tijd om naar het theater te gaan?

„Te weinig. Ik heb dertig jaar in dans-, theater- en concertzalen gewerkt en op die manier ontzettend veel voorstellingen gezien in mijn leven. Maar op het moment lukt dat niet. Een vriendin nam me laatst wel mee naar Brigitte Kaandorp in de Leidse Schouwburg, waar ik ook lang heb gewerkt. Het was leuk en nostalgisch. Dat is het mooiste theater van Nederland.”

Welk boek ligt er op uw nachtkastje?

„De biografie van Onno Blom: De jonge Rembrandt. Onno heeft ontzettend veel onderzoek gedaan bij ons in de Pieterskerk. Hij liep hier de deur plat. Toen het boek verscheen, heb ik ook een exemplaar gekregen. Ik had wel fragmenten gezien maar nog niet het hele boek en dacht: nu ga ik het lezen ook. Heerlijk, dat is geen werk, dat is ontspanning.”

Wat is dé plek van Leiden?

„Nu mag ik zeker niet de Pieterskerk noemen? Het Pieterskerkkwartier dan, met zijn steegjes, kleine winkeltjes en café Barrera. Daar zit ik graag op het terras.”

Tekst: Colm Wittenberg
Foto: Hielco Kuipers