

# COLUMN: Pieterskerk



*Fotografie: Pieterskerk*  
25 december 2020

*Regelmatig schrijft Leidenaar Marc Newsome een column op Unity.NU over een Leids initiatief waar hij van onder de indruk is.*

Leiden is een echte stad, maar tegelijkertijd zo gezellig als een klein dorp. Maak een rondje door de stad en je komt geheid bekenden tegen. In Leiden doen we het samen: we kennen elkaar en er zijn ontzettend veel plannen en projecten waarbij Leidenaren zich belangeloos inzetten voor anderen. Ik schrijf erover en steek op die manier de initiatiefnemers een hart onder de riem.

Vandaag schrijf ik over de Pieterskerk. Al bijna 900 jaar een centrale plek in onze stad. De kerk heeft in al die tijd ontzettend veel meegemaakt en is een belangrijke ontmoetingsplek in de Leidse en Nederlandse geschiedenis geweest. Direct na Leidens Ontzet, bijvoorbeeld, stroomde de Leidse bevolking de Pieterskerk binnen om een dankdienst te houden.

De coronacrisis sloeg bij hen, net als bij vele anderen, in als een bom. In één klap werd de toekomst van de kerk onzeker. Alle manieren waarop de Pieterskerk geld verdient voor het broodnodige onderhoud van het bijzondere monument, vielen weg. Evenementen kunnen niet georganiseerd worden, de horeca is dicht en de escaperoom moest op slot. Toch toonde de Pieterskerk veerkracht: er hangt een schommel in de kerk en er zijn plannen om de Pieterskerk dé huiskamer van Leiden te maken met een gezellig café middenin de kerk.

In al die onzekerheid bleef echter één ding hetzelfde en dat is de steun van de vrijwilligers van de Pieterskerk voor het bijzondere monument. Er zijn namelijk maar liefst zestig vrijwilligers die de Pieterskerk sinds jaar en dag helpen. Dat doen ze op allerlei manieren en de meest bijzondere vrijwilligers zijn misschien wel de tuinvrijwilligers. Daarom besloot ik op ze op Nationale Vrijwilligersdag een coronaproof zelfgebakken appeltaartje te brengen.

De tuinvrijwilligers helpen om het groen rond de kerk te onderhouden. Dat is belangrijk werk: de tuin is slim en verantwoord aangelegd. Wintergroen dient als schuilplek voor vogels en in de zomer bloeit er van alles waar bijen en vlinders zich tot aangetrokken voelen. De beplanting is zo uitgekozen dat besproeiing niet nodig is: een regenton en de liefdevolle aandacht van de twee supervrijwilligers volstaat. Ze doen hun werk het liefste in stilte en juist daarom was het zo leuk om ze te verrassen. Dankzij hen en de vele andere vrijwilligers van de Pieterskerk én natuurlijk de medewerkers kunnen we hopelijk nog lang genieten van dit bijzondere monument!

Speciaal voor een coronaproof-kerstavond heeft de Pieterskerk een kerstuitzending gemaakt. Kijk voor meer info op hun website: <https://www.pieterskerk.com/nl/agenda/onze-agenda/kerstprogramma-2020/>

Bron: [unity.nu](https://www.unity.nu), 25 december 2020