



De nieuwste ijshal van Leiden is ruim zeshonderd jaar oud.

ARCHIEFFOTO

## Leg die ijsbaan in de Pieterskerk

Het is moeilijk voor te stellen, maar in de Leidse binnenstad is een nog mooiere plek voor een tijdelijke ijsbaan mogelijk dan de Nieuwe Rijn. Leg die bak toch hier, schrijft directeur Frieke Hurkmans van de Pieterskerk op de website Ondernemend Leiden.

„Rondjes rijden rond eeuwenoude pilaren en koek-en-zopie in het koor, of mogelijk nog beter, in het midden van de ijsring.” Hurkmans ziet het al voor zich. „Het wordt vast ook een (inter-)nationale publicitaire hit.”

Het ongesubsidieerde kerk-

gebouw heeft nog moeite om zichzelf te bedruipen en de ijsbaan kan een hoop bezoekers trekken. Bovendien zitten de schaatsers in de kerk geen rondvaartkapiteins in de weg. Als je het ijs de hele winter laat liggen, is zelfs de ijshal aan de Vondellaan overbodig. (FB)