



De zitkamer is op de eerste verdieping.

Luxe onderkomen bij Pieterskerk

Leiden • Je hebt een heel huis tot je beschikking. En wat voor huis! Geleund tegen de monumentale Pieterskerk in Leiden ligt de voormalige kosterswoning. Die wordt sinds kort als Stadsvilla Rameau verhuurd. „Nee, niet als bed & breakfast, maar echt als villa voor een kort verblijf”, zegt Frieke Hurkmans, directeur van de Pieterskerk.

Toen de woning, waarin de weduwe van de laatste koster woonde, leeg kwam te staan, bedacht ze dat deze met een aantal aanpassingen heel goed zou kunnen dienen als logeeradres. Timmerman Bart Siering aan de slag en toverde de verouderde woning om in een van alle gemakken voorzien verblijf. „Voor buitenlanders is dit natuurlijk een prachtige plek in de historische binnenstad. Vlak bij het centrum, het Academiegebouw en

andere gebouwen van de universiteit.”

Je moet dan wel bereid zijn wat neer te tellen voor dit bijzondere onderkomen, want de 'kale huur' is voor twee personen € 250 euro per nacht. Ook verlangt de directie een borgsom van 150 euro en per nacht moet nog 4 euro aan toeristenbelasting worden betaald. Maar dan heb je ook iets heel bijzonders. Een huis van drie verdiepingen, met op de begane grond een hal met toilet, eetkamer, keuken en een historische binnenplaats. Natuurlijk hangt er een flatscreen televisie aan de muur. In de keuken een koffiemachine, quooker, combimagnetron, koelkast en vaatwasser.

Op de eerste verdieping, die via een wenteltrap wordt bereikt, bevinden zich een comfortabele zitkamer met bureau, een badkamer

met bad en ruime inloopdouche en een apart toilet. Het ruime balkon ziet uit op de Pieterskerk.

De (maximaal twee) gasten slapen onder de authentieke zolderbalken in een kingsize boxspring op de tweede verdieping. Daar staat ook de 19de eeuwse linnenkast met een laptopkluis erin. „Die kast heeft de timmerman van de Pieterskerk indertijd gemaakt uit een balk die bij een restauratie uit de kerk kwam”, weet Hurkmans.

Ook de naam van de stadsvilla heeft met de historie te maken: Rameau is de naam van de koster die in de Pieterskerk tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers verstopte. „Zijn vrouw moet doodsangsten hebben uitgestaan. Kort na het einde van de oorlog is zij gestorven. Vermoedelijk vanwege de stress.”

Hurkmans is onlangs in contact

Voormalige kosterswoning Villa Rameau

gekomen met de nazaten van Rameau die in de jaren vijftig zijn geëmigreerd. En met hun toestemming is het riante verblijf als eerbetoon genoemd naar de man die ook het grootzegel en de pedelstaf van de universiteit voor de Duitsers verstopte.

Het zijn de luxe en de historie waardoor Villa Rameau uitstekend past in de formule van Erfgoed Logies. „Het is nadrukkelijk niet als bed & breakfast bedoeld. Op verzoek kan er via een bezorg-

dienst wel een ontbijt worden gebracht.” Ook is het niet mogelijk een extra bed bij te zetten voor kinderen.

Er is een VIP-arrangement voor 350 euro per nacht: dan is bij de overnachting het luxe ontbijt inbegrepen, evenals een flesje champagne in de koelkast en een verrassingsviertgangdiner in restaurant Het Prentenkabinet dat pal aan de overkant ligt.

Duur? „Nee”, zegt Frieke Hurkmans stellig. „Mensen die zoveel kunnen betalen voor een overnachting, gaan hier ook niet zelf koken. Die eten liever in een restaurant.” Wie de gasten zoal zijn? Hurkmans: „Zakenmensen en gasten van de universiteit. Maar ook stelletjes. De Pieterskerk is tenslotte ook trouwlocatie.”

Meer informatie: www.villarameau.nl



De begane grond met eetkamer en keuken.

FOTO'S PIETERSKERK