

Amerikanen in Pieterskerk op bedevaart



Loman Leefmans
l.leefmans@hdcmedia.nl

Leiden * De Leidse Pieterskerk begint voor Amerikanen de status van historisch bedevaartsoord te krijgen. De jaarlijkse Thanksgivingdienst trok gisteren een kleine vierhonderd bezoekers uit de Verenigde Staten. Ter ere van hun nationale feestdag die deels zijn oorsprong heeft 'in the beautiful city of Leyden', zoals locoburgemeester Jan-Jaap de Haan zijn stad in een welkomstwoord omschreef.

Geprezen

De vlag met sterren en strepen wordt schuifelend en met ceremonieel binnengedragen door een groepje kinderen. Daarna klinkt het volkslied met de vele uithalen en in alle voordrachten die daarop weer volgen, wordt The Lord veelvuldig geprezen. Wie gisterochtend nietsvermoedend het bomvolle middenschip betrad, had al snel door welke bevriende natie de Pieterskerk had

afgehuurd.

De vraag waarom Amerikanen uit heel Nederland op de laatste donderdag van november in Leiden samenkwamen, kan niet om een kort lesje geschiedenis heen. Een groep Engelse Pilgrims trok in 1609 naar het tolerante Leiden omdat ze in eigen land vanwege hun geloofsovertuiging werden vervolgd. Daar bleef de groep tot 1620, toen een deel besloot door te reizen naar de Nieuwe Wereld, zoals het Amerikaanse continent toen werd omschreven. In wat nu de staat Massachusetts is, vestigde de kolonie zich na een lange zeetocht vol ontberingen. Toen het daar eindelijk lukte om voedsel te verbouwen, werd dat uitbundig gevierd en dat oogstfeest geldt als de eerste editie van Thanksgiving.

Nazaat

De special link tussen Leiden en de VS leidde onder meer tot het bezoek van president Bush sr., en ook gisteren luisterden zijn landgenoten naar een officiële boodschap van de huidige president Obama. Die óók weer refereerden aan de Pilgrims



Het is snel duidelijk welke bevriende natie de Pieterskerk heeft afgehuurd.

FOTO HIELCO KUIPERS

Het onderwerp werd ook in een toespraak belicht door Rita van der Voort-Koet, een Leidse nazaat van de Engelse kolonisten.

De bijeenkomst in de Pieterskerk geldt voor Nederlandse Amerikanen slechts als een stemmig voorproefje op wat vooral een traditioneel samenzijn in eigen familiekring is geworden. Kijken naar

American Football en vervolgens besluiten met een kalkoenmaaltijd is hoe deze groep de rest van de dag doorbrengt.

De hele dienst in de Pieterskerk wordt aandachtig gevolgd door een cameraploeg van de BBC die opnames maakt voor het bekroonde programma Coast. Dat is een historische tv-reeks over kuststreken in

Groot-Brittannië, en omdat de Pilgrims tussen Leiden en de Nieuwe Wereld een tussenstop maakten in het Engelse Plymouth, brengen de programmamakers een bezoek aan de startplaats van de beroemde tocht. Waar nu, na afloop van de samenkomst, iedereen elkaar breed glimlachend omarmt en 'happy thanksgiving' toewenst.