

B&B · Villa Rameau

Oude kosterwoning in Leiden

An de achterzijde van de Pieterskerk in het centrum van Leiden staan twaalf 17de-eeuwse pandjes. Elf van deze kerkhuisjes hebben een eigen opgang en worden verhuurd voor bewoning. Het twaalfde huisje is min of meer inpandig: om bij de voordeur te komen, moet je via de zijingang eerst de kerk betreden. Hier woonde tot de zomer van 2011 de weduwe van de laatste koster. De stichting die het kerkgebouw exploiteert, liet 'het twaalfde huisje' daarna ombouwen tot luxueus gastenapartement. Het heet Villa Rameau, naar de koster die in de Tweede Wereldoorlog mensen in de kerk verstopte en zijn woning voor verzetswerk gebruikte.

Het huisje heeft drie etages. Op de begane grond is onder meer de keuken, die uitkomt op een binnenplaatsje. Op de eerste verdieping bevinden zich een ruime zitkamer, de badka-



mer en een balkon. Op de ruime zolder staat een extra lang tweepersoonsbed.

U hoeft niet bang te zijn dat u op zondagochtend wreed wordt gewekt door klokge-lui. De klokkentoren van de Pieterskerk stortte 500 jaar geleden in en werd nooit herbouwd.

— Jacqueline Bosboom

Slapen op de zolder van een huisje dat min of meer in een kerk staat.



Villa Rameau, € 250 per nacht, ontbijt € 20 per persoon, villarameau.nl