

Verrassend **Kermis in de Pieterskerk**



Leiden ✳ Hoe kan je als Pieterskerk aanschuiven bij het Verrassend Winkelweekend in Leiden? Het antwoord is simpel: met een kermis in de kerk. Gisteren werd er al ingeslingerd en vandaag is het tot 20.00 uur opnieuw feest. Midden in de kerk staat een negen meter hoog reuzenrad. Bukken hoeft niet want de Pieterskerk is zelf nog weer een

stukje hoger. Dat kunnen bezoekers zelf ontdekken, door de trans te beklimmen en op 26 meter hoogte te genieten van het mooie uitzicht over de stad. Andere attracties in de kerk: onder andere een springkussen, een schommel in het schip en een rodeostier. Buiten staan de foodtrucks van Rrollend Leiden.

FOTO HIELCO KUIPERS