

Leidenaar schrijft literaire thriller met cruciale rol voor Matilo en Pieterskerk

Is Petrus in Leiden begraven?



Theo de With
t.de.with@hollandmediacombinatie.nl

Leiden * Leiden was in 1996 landelijk nieuws toen in Roomburg een bronzen masker uit de Romeinse tijd werd opgegraven. In zijn boek 'De bekentenissen van Petrus' laat schrijver Jeroen Windmeijer de archeologen een nog veel opzienbarendere vondst doen.

De Leidse docent noemt zijn boek, dat morgen bij boekhandel De Kler ten doop wordt gehouden, een literaire thriller. Misschien is de term religieuze thriller beter op zijn plaats. Windmeijer duikt in de oorsprong van het christendom. Hij houdt de rol van met name Petrus, Paulus en Judas tegen het licht en ontvouwt een aantal interessante theorieën.

„Leiden heeft een bijzondere band met Petrus”, vertelt Windmeijer. „Hij is de beschermheilige van de stad, de Pieterskerk is naar hem vernoemd en de sleutels in het stadswapen verwijzen naar Petrus. Zelf houd ik heel erg van boeken met een religieus sausje, zoals Dan Brown ze schrijft. Daarom heb ik mijn roman in Leiden gesitueerd met een hoofdrol voor Petrus.”

De auteur heeft zijn verhaal in de vorm van een thriller gegoten. Er zitten bloedstollende achtervolgingen in en er vallen zelfs doden. „Dat zorgt voor vaart en spanning. Het boek moet ook goed leesbaar



Jeroen Windmeijer: „Leiden heeft een bijzondere band met Petrus.”

zijn voor mensen die niet heel veel bijbelkennis hebben.” De achtervolging vindt plaats op het moment dat Leiden 2 en 3 oktober viert. De hoofdpersonen verplaatsen zich van de Romeinse opgraving Matilo naar de Burcht, de Pieterskerk en de Hortus. „Hoe Leids wil je het hebben?” Volgens de leer van het christen-

dom ligt de apostel Petrus in Rome begraven. Daarmee wordt ook de macht van de paus gelegitimeerd. Hij treedt in de voetsporen van de discipel die misschien wel het dichtst bij Jezus stond. Er zijn ook geruchten dat Petrus naar Engeland zou zijn gereisd. „Daar is geen sluitend bewijs voor”, zegt Jeroen Windmeijer. „Ik heb dat

verhaal wel als basis genomen voor mijn thriller. Ik laat de oude Petrus stranden op het strand van Brittenburg, het huidige Katwijk. Dat maakt het aannemelijk dat hij in de buurt van Matilo is begraven.” Hoe meer hij zich erin ging verdiepen, des te meer eigenaardigheden kwam de schrijver tegen. „Zo is Petrus in eerste instantie de hoofd-

FOTO TACO VAN DER EB

Boekpresentatie

Het boek 'De bekentenissen van Petrus' van Jeroen Windmeijer wordt zondag 7 juni om 14.00 uur gepresenteerd bij boekhandel De Kler in Leiden. De thriller is uitgegeven door Primavera Pers en kost 19,50 euro.

figuur van het Nieuwe Testament, maar verdwijnt hij in Handelingen opeens uit het verhaal. Ik denk dat hij op een zijspoor is geraakt. Paulus heeft de nalatenschap van Jezus min of meer overgenomen.” Judas noemt hij de meest tragische figuur van de Bijbel. Zijn positie komt uitgebreid aan de orde in 'De bekentenissen van Petrus'. „Hij wordt weggezet als verrader, maar zonder Judas was Jezus nooit gearresteerd en gekruisigd. Zonder hem had het christendom niet bestaan.”

„Ik ben niet degene die dat allemaal verzonnen heeft”, benadrukt de Leidenaar. De uitgebreide literatuurlijst in zijn boek getuigt daar ook van. „Ik heb een aantal theorieën geadopteerd en er fictie van gemaakt.”

En waar gelooft hij zelf in? „Ik heb een katholieke achtergrond, maar ben niet meer kerkelijk actief. Mijn fascinatie voor Jezus is altijd gebleven. Anders had ik dit boek natuurlijk ook niet geschreven.”