



1. Leidse meltingpot

Wie?

Vanaf 12 uur met de klok mee:

A. Monique Elisabeth Shaw, Stadsfotograaf Leiden, heeft hagenrotenbloed en Leidse roots. Heeft vijf jaar in Leiden gewoond, nu in Oegstgeest.

D. Abdelhamid Bouziz, vicevoorzitter Islamitisch centrum Imam Malik. Geboren in Beni Saïd te Marokko. Verhuisde op 5-jarige leeftijd naar Nederland. Woonde veertien jaar in Voorschoten, om in 2012 naar Leiden te verhuizen.

B. John van der Goot, derdejaarsstudent Universiteit Leiden, Bachelor Criminologie, lid van Minerva sinds 2011.

C. Dr. Jeremy Dupertuis Bangs, Director Leiden American Pilgrim Museum. Geboren te Astoria, Oregon, Verenigde Staten. Woonde in Leiden tussen 1969 en 1985. En kwam hier weer terug in 1996.

E. Peter Labrujère, rasielkenner en ondernemer.

Waarom?

In de Pieterskerk in Leiden, waar mijn avontuur als stadsfotograaf begint. De bijnaam Sleutelstad is terug te voeren tot de vroegste documenten van de 'stad Leyde', die al in de dertiende eeuw werden opgesierd met een sleutel. Het is een verwijzing naar Sint Pieter (de heilige apostel Petrus), die vaak wordt afgebeeld als sleuteldrager van het christelijke geloof. De Pieterskerk bood mij de sleutel tot mijn éénjarig project 'stadsfotograaf'.

Wanneer?

Op een zonnige dinsdagmorgen

Wat?

Verschillende vertegenwoordigers uit de Leidse samenleving.

Waarom?

Ondanks zijn rijke historie, wereldberoemde burgers, wetenschappelijke betekenis en internationale verbandingen, is en blijft Leiden een stad tussen tafellaken en server. Leidenaars komen overal vandaan, waaiertu uit over de hele wereld, maar keren er ook graag terug. De stadscultuur is daarmee een eigenssoortige 'melting pot' geworden van oud-Leidse, Nederlandse en internationale culturelementen. Als stadsfotograaf zal ik de komende 52 weken met een fris en nieuw perspectief naar Leiden en zijn inwoners kijken.

Monique Shaw

Stadsfotograaf

Monique Shaw bekijkt Leiden door haar lens. Ze is op zoek naar eigentijdse beelden van Leiden. Een stad die volgens Shaw te klein is voor het tafellaken en te groot voor het server. Haar zoektocht legt ze het komend jaar wekelijks vast op deze plek. Deze week haar openingsfoto met bekende en minder bekende Leidenaars. Op de pagina hiernaast legt Monique uit wie het zijn en waarom ze juist deze mensen heeft gefotografeerd.

Volg de Leidse stadsfotograaf ook op facebook (De Stadsfotograaf van Leiden)