

## Een geschenk uit de hemel

### Wie?

Schrijver Jeroen Windmeijer die gefascineerd is door het christendom en door de figuur van Jezus. Hij is leraar godsdienst die in zijn vrije tijd schrijft en hoopt op een dag een schrijver te zijn die daarnaast lesgeeft.

### Waar?

Pieterskerk uit de 12de eeuw die te vinden is op het Pieterskerkhof in

### Wanneer?

Op een gewijde vrijdagochtend.

### Wat?

Inspiratie opdoen. De schrijver heeft al vele uren vertoefd in deze kerk. Zijn geestdrift en bezieling hebben hem op ideeën gebracht om een nieuw boek te gaan schrijven, dat zich ook weer in zijn geliefde Leiden zal afspeelen. Dit verhaal zal echter voor een belangrijk deel in tunnels en overkluisde grachten onder de stad afspeelen.

### Waarom?

Omdat zijn deze zomer uitgekomen debuutroman De bekentenis van Petrus een onverwacht groot succes is. Binnen 3 maanden waren er al 3.000 exemplaren verkocht. Onlangs verscheen de 3e druk. Deze Leidse Da Vinci Code-achtige thriller zal een nieuw licht kunnen werpen op de geschiedenis die wij nu kennen.

Monique Shaw

Beeld

Beeld

### Stadsfotograaf

Monique Shaw bekijkt Leiden door haar lens. Ze is op zoek naar eigentijdse beelden van Leiden. Een stad die volgens Shaw te klein is voor het tafellaken en te groot voor het servet. Haar zoektocht legt ze wekelijks vast op deze plek. Ze fotografeert bekende en minder bekende Leidenaren. Op de pagina hiernaast legt Monique uit wie zij zijn en waarom ze juist deze mensen heeft gefotografeerd.

Volg de Leidse stadsfotograaf ook op facebook (Stadsfotograaf Leiden)

