

Nieuwe stoel voor oude Bonaventura-klok

Annet van Aarsen

Leiden * De eeuwenoude Bonaventura-klok staat eindelijk mooi in het zicht in de Leidse Pieterskerk. Huismeester en timmerman Bram Siera heeft voor het gevaarte een nieuwe klokkenstoel gemaakt, waarbij hij oude technieken gebruikte voor de houtverbindingen. De uit 1490 stammende klok stond de afgelopen decennia op een hou-

ten driepoot, ergens in een hoekje in de kerk. Nu hangt hij in een mooie klokkenstoel in het zicht in de noordelijke kooromgang.

De herkomst van de Bonaventura-klok is onduidelijk, er doen verschillende verhalen de ronde over. Het meest waarschijnlijk is de klok in de 16e eeuw als gift van de nonnen van het klooster van St. Barbara in de Pieterskerk terecht gekomen. Rondom de hals van de klok is te lezen

'Bonaventura vocor. Anno domini MCCCXC Wilhemvs Moor me fecit', ofwel 'Ik heet Bonaventura. In het jaar 1490 maakte Wilhelmus Moor mij'.

De klok bleef in de Tweede Wereldoorlog gespaard, anders dan 41 van de 47 klokken uit het carillon van het stadhuis en de klokken van het Academiegebouw, die door de Duitsers werden omgesmolten om er munitie van te maken.



Bram Siera en de klok. FOTO S. TETELEPTA

Bron: Leidsch Dagblad, 27-04-2016