



Dodenherdenking

Het was weer een indrukwekkende 4 mei herdenking op het Pieterskerkplein. De twee minuten stilte zijn hier op het plein ook echt stil. Dit in tegenstelling tot het verkeersrumoer in de omgeving van molen De Valk. En als de parkeergarage daar straks klaar is, heeft men daar al over nagedacht? Bovendien is het Pieterskerkplein met omgeving de plek die historisch gezien meer de juiste is. De universiteit heeft een lange traditie van vrijheid en verzet. De universiteit die Leiden heeft gekregen van Willem van Oranje voor verzet tegen de Spanjaarden. En wat te denken van de rede van professor Cleveringa en van Soldaat van Oranje wat zich in deze omgeving heeft afgespeeld? En de Pieterskerk die een belangrijke rol heeft gespeeld in de dankdiensten en dat nog steeds speelt? Hoeveel geschiedenis wil men hebben om te rechtvaardigen het monument hier definitief zijn plek te geven in het hart van de stad? Misschien toch iets om over na te denken?

Niek Bavelaar: „Hoeveel geschiedenis wil men hebben om te rechtvaardigen het monument hier definitief zijn plek te geven?”

EIGEN FOTO