

Monumentendag staat in het teken van iconen en symbolen

# Stad vol historische gebouwen

Open Monumentendag Leiden, dit jaar in het weekend van 10 en 11 september, staat in het teken van iconen en symbolen. Daarmee wordt bij deze 30ste editie van het evenement verwezen naar beelden en tekens met een bijzondere extra betekenis, die zichzelf overstijgt. Smullen voor de liefhebber dus, want Leiden is een echte monumentenstad. Op deze pagina brengen we de bezoeker alvast in de stemming.



Het stadhuis van Leiden is niet alleen van buiten, maar ook van binnen zeer mooi.



Het Gravensteen heeft in de loop der jaren verschillende functies gehad, onder andere woning, gevangenis, boekenmagazijn en universiteitsgebouw.



De Hartbrugkerk, uit 1836, staat ook wel bekend als de Coellekerk.



Molen de Valk torent hoog boven de binnenstad uit.



De Zijkpoort is een van de twee overgebleven stadspoorten.



De Leidse Sterrewacht is bekend in binnen- en buitenland.



De Pieterskerk is na vele renovaties een juweeltje.



De bouw van de Hooglandsekerk begon al in 1314.



De Waalse kerk tijdens een eerdere monumentendag.