

# De gemeente maakt vrij baan voor trouwlocaties



LEIDEN - De gemeente wijst ongeveer 120 plekken aan waar in de toekomst huwelijken gesloten kunnen worden. Met deze benoeming tot 'Huis van de gemeente' wil de gemeente kosten en bureaucratie terugdringen. Alle locaties die ooit eerder als trouwlocatie dienden, worden, als de eigenaar van het pand (weer) instemt, 'Huis van de gemeente'. "Geeft burgers de ruimte", vindt het College van B&W. Maar doet een huwelijksvoltrekking in het café wel recht aan het serieuze moment dat echtelieden elkaar eeuwige trouw beloven?

door Hans Schuurman

De trend is dat trouwen steeds meer een feest wordt en geen plechtigheid. Het stel (7 jaar bij elkaar en samen 7 kinderen) gaan hun familie en kennissen op 7 juli 2017 eens lekker fêteren, et als absoluut hoogtepunt, tussen voren hoofdgerecht, het optreden van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Volgens oud-trouwambtenaar Laurens Huijgen (67) worden nu ongeveer 75 % van alle trouwtjes op het stadhuis voltrokken. In de circa 10 jaren dat hij ambtenaar van de burgerlijke stand was, trouwde hij honderden paren in de Burgerzaal annex trouwzaal en ook op onge-

*"Maar de beste trouwlocatie waar ik jaren lang mijn werk deed, is het stadhuis, Burgerzaal annex Trouwzaal", aldus oud-trouwambtenaar Laurens Huijgen (Foto: Hans Schuurman).*

veer 10 andere locaties. "Daar tel ik dan niet mee de plekken die wegens bijzondere omstandigheden tot 'Huis van de gemeente' werden aangewezen", zegt Huijgen. Een bijzondere trouwlocatie aanwijzen blijft mogelijk maar dient gemotiveerd aangevraagd te worden. Zo sloot hij eens een spoed huwelijk waarvan een van de partners in het Alrijne ziekenhuis lag. Vermogensrechtelijke redenen en een levensbedreigende situatie, rechtvaardigden de bijzondere plaats.

In de circa 120 erkende trouwlocaties staat de Pieterskerk. Huijgen herinnert zich een trouwerij waar het bruidspaar de kerk kwam binnen rijden in een Amerikaanse slee. Vervolgens werd het huwelijk voltrokken in een nis. Maar in de kerk was ruimte genoeg voor de andere 300 bruidsgasten. Het was zaterdagochtend en de gemeentelijke leges voor een huwelijk op dat tijdstip is € 1.006,81. Dit prijskaartje viel in het niets bij de totaalrekening van het feest. Trouwen hoog boven de stad? Het kán in Leiden (al) op de Burcht, stoelen zelf meenemen, sorry geen toilet. Trouwen in De Waterlelie, de muziektent in de Leidse Hout, lekker in de natuur. Maar kijk op tijd naar 'weer online' of maak een deeltje met het nabijgelegen Theehuis. "Een van mijn favoriete trouwlocaties is de Orangerie in de Hortus", zegt Huijgen, weerbestendig en stijlvol, catering kun je inhuren. Hij herinnert zich ook nog een huwelijk dat hij afsloot in de kassen van de Hortus, vlak ernaast. "Het waren biologen ofzo", denk ik. Hij was de trouwambtenaar in toga bij 35 graden Celsius.

op de bereikbaarheid en in de trouwruimte wordt niet gecaterd. In het stadhuis trouw je 'over de trappen'. Aan de Breestraat gaat het bruidspaar de trap omhoog en na de ceremonie door het stadhuis over het bordes naar het Stadhuisplein naar beneden. Als men wil kan men tegenwoordig zo doorlopen naar de aanlegsteiger van een partyboot. Huijgen erkent dat door de tijdgeest jonge mensen aan de echtverbinding andere eisen stellen. Maar hij vreest dat het vrijgeven van locatie keuzen veel van het serieuze moment, waarop echtelieden elkaar plechtig beloven in voor en tegenspoed te zullen steunen, verloren gaat. ●