

Leiden zet in op Pilgrimjaar 2020

Binnert Jan Glastra

Leiden ✦ Het Pilgrimjaar 2020 wordt definitief gevierd in Leiden, in nauwe afstemming met festiviteiten in Engeland en Amerika. Burgemeester en wethouders steunen de ideeën en voorstellen van 'kwartiermaker' Michaël Roumen. In het gisteren gepresenteerde doorkijkje op de begroting is geld vrijgemaakt om het project de komende jaren uit te werken. Wordt het een jaar vol activiteiten waar de hele stad bij betrokken is of komt er hooguit een ingetogen herdenking van het feit dat de Pilgrim Fathers 400 jaar geleden Leiden veruilden voor de nieuwe wereld? Michaël Roumen zou het niet kunnen zeggen, al hoopt hij het eerste. „We moeten leren van het Rembrandtjaar 2006. Geen gouden bergen beloven vooraf. Er zijn nu allerlei ideeën bedacht, en nieuwe zijn van harte welkom. De rest van het jaar willen we gebruiken om te zien welke daarvan *fundable* en reëel zijn.”

Hiaat

Over de kosten van het Pilgrimjaar en mogelijke financiers is nog niet echt veel te zeggen. Naarmate 2020 dichterbij komt en het programma vorm krijgt, moet er meer duidelijkheid ontstaan. De 310.000 euro aan voorbereidingskosten tot en met 2019 betalen de gemeente (200.000 euro), Leiden Marketing (80.000) en samenwerkingspartners.

Wat Roumen wel heel zeker weet, is dat het niet bij één jaar moet



Kwartiermaker Michael Roumen: „Dit is een kans de Leidse identiteit, vrijheid, op de kaart te zetten.”

FOTO HIELCO KUIPERS

blijven. Wat hem betreft wordt 2020 'het haakje' om een hiaat in de Amerikaanse geschiedschrijving te vullen en een vaste plek te veroveren in de agenda's van reisbureaus en congresorganisatoren. „Leiden is in Amerika nu vaak niet meer dan een alinea in de boeken, terwijl hun geschiedenis hier begon. Het is het begin van de VS zoals we die kennen. Niet Plymouth Rock. Dat moet tussen de oren.”

Het is een uitgelezen kans voor Leiden, stelt hij, om de Leidse identiteit echt goed op de kaart te zetten. „Dat is vrijheid. Leiden als stad van vluchtelingen. Wetenschappers als Galileo drukten hier

hun boeken, 3 oktober, en de Pilgrims kwamen hier ook omdat ze in Engeland vervolgd werden. Met 102 man, opeengepakt in een vrachtruim vertrokken ze, op zoek naar een beter leven. Als ik de tv aanzet, zie ik hetzelfde.”

De Pieterswijk waar de pilgrims woonden ziet er nog ongeveer hetzelfde uit als in 1620. Het is een prachtig decor voor de viering waaraan niets hoeft te veranderen. „We hebben wel gedacht aan acteurs in klederdracht enzo, de Amerikanen zijn tenslotte gewend aan Disney... Maar toen ik hier bezoek had uit Massachusetts zeiden ze 'This is perfect!' en dat we knettergek zouden zijn.” In dat

stuk van de stad zijn meer toeristische hoogtepunten te vertellen -zoals de Latijnse school waar Rembrandt destijds naar school ging en het atelier van Jan Steen. „Als je naar een stad gaat, bezoek je tenslotte meestal meerdere dingen.”

Afstammelingen

De Leidse pilgrimjaren zijn ook voor wetenschappers interessant. Er zijn allerlei documenten bewaard gebleven. En DNA. „Er is destijds maar een klein groepje vertrokken. Het grootste deel is achtergebleven. Er lopen hier afstammelingen van de Pilgrims rond! We hopen dat we daarnaar kunnen gaan zoeken. Vanuit het Bio Science Park is daar wel interesse voor.”

Leiden wil nadrukkelijk aansluiten bij activiteiten in Amerika en Engeland. Ook Amsterdam, (waar de religieuze vluchtelingen in 1607 eerst kwamen) Rotterdam (waar ze vertrokken) en de indianen (voor wie het verhaal minder goed afliep) wil Roumen erbij betrekken. Dat kan op allerlei gebieden zijn, benadrukt hij. „Neem sport. Plymouth, Boston, Southampton en Leiden hebben allemaal een marathon. Misschien kunnen we tickets uitwisselen.”

Een eerste succesje kan Roumen al melden. „ROC Leiden gaan vanaf volgend jaar een uitwisselingsprogramma aan met het City College in Plymouth. Dat draait om immigratie en tolerantie, en de Pilgrims zijn het haakje. Dat is zo'n mooi voorbeeld van hoe dit op allerlei gebieden kansen biedt.”