

De Pieterskerk op schildersdoek

Jacques van Kampen

Hanneke Porcelijn

Woensdag 17 november 2021 om 18:00

Leiden

De Pieterskerk in Leiden bestaat 900 jaar. Diverse regionale kunstenaars van KunstenaarsCollectief KuCo hebben zich laten inspireren door dit bouwwerk en waar het instituut voor staat.

De werken hangen tot en met 31 december 2021 in BplusC locatie bibliotheek Nieuwstraat. Op de muren hangen schilderijen van Anna van den Berg, Jacques van Kampen, Martine de Munnik en Corrie Huguenin, Irene Kurpershoek, Lida van Wickeren, Tineke van Amsterdam, Dirk van Egmond en Hanneke Porcelijn.

Onder andere het imposante kerkgebouw is geschilderd, maar ook het interieur, biddende figuren, een mandala van het onderaanzicht van de kroonluchter in het proveniershuisje bij de Pieterskerk. Meer informatie over de kunstenaars en de overige activiteiten van KunstenaarsCollectief KuCo is te vinden op de website van het collectief KuCo.nl





Bron: [Leidsch Dagblad](#), 17 november 2021.