

# 'Prachtig idee om anderen uit hun bubbel te trekken'

Boy Heijnekamp (34) was jaren mede het gezicht van de Leidse Pieterskerk. Begin dit jaar besloot de Leidenaar – deels ingegeven door corona – een nieuwe weg in te slaan en voor zichzelf te beginnen. De oud-topsporter gaat nu de in Warmond geboren organisatie *Fietsmaatjes* verder landelijk uitrollen.

## Aparte jeugd

„Mijn jeugd was anders dan gemiddeld. Ik heb altijd een fascinatie gehad voor water. Niet meteen: toen ik als kind van een jaar of vier, vijf met zwemles begon, had ik watervrees. Het eerste jaar in zwembad De Zijk kwam ik niet verder dan het poedelbadje. Maar daarna kreeg ik de smaak te pakken en was ik het zwembad niet meer uit te krijgen. Als lid van zwemvereniging LZ 1886 trainde ik tien keer per week. 's Ochttends van lowart voor zes tot half acht lag ik al in het water van het Vijf Meibad. Vier avonden per week lag ik daar weer. In het weekeinde trainde ik ook, waren er wedstrijden, plus aan het zwemmen verwante trainingen, zoals hardlopen en krachttraining. Resultaten waren er: drie keer ben ik Nederlands kampioen bij de junioren geweest.”

## Van de straat

„Ik zeg nu een beetje gekschierend dat het zwemmen me als kind van de straat heeft gehouden, maar dat geldt ook voor mijn ouders. Ze waren altijd heel ondersteunend, daar ben ik ze dankbaar voor. Naast hun werk stonden ze altijd klaar om me te halen en te brengen van en naar trainingen en wedstrijden door het hele land. Mijn ou-



## Paspoort

**Naam:** Boy Heijnekamp  
**Leeftijd:** 34 jaar  
**Woonplaats:** Leiden (geboren en getogen)  
**Opleiding:** HBO Media en Entertainment Management in Haarlem  
**Beroep:** hij heeft een eigen bedrijf, Roavin, en is als freelance salesmanager/organisator verbonden aan de Leidse Pieterskerk. Sinds 1 september is hij programmamanager van Fietsmaatjes.NL  
**Maatschappelijk:** hoofd-kampeerder bij de Leidse kampeervereniging LCKV; voormalig voorzitter Swim-in Leiden (2011-2016)  
**Burgerlijke staat:** getrouwd met Elsbeth Tjon Sie Fat, dochtertje Livia (3), zontje Milian (1)

ders hebben me nooit gepusht, ik wilde zelf altijd maar dat water in. Mijn vader is uitvaartondernemer bij Monuta, mijn moeder is postbode. Ik heb nog een jongere broer. Die heeft als kind heel wat keren in de kantine van het zwembad zitten wachten tot ik klaar was. Of hij eronder geleden heeft? Geen idee. Ik zal het hem bij het komende familieweekeinde eens vragen, haha.”

## Betekenis LCKV

„Als kind deed ik ook aan waterpolo en via dat team kwam ik in aanraking met de Leidse kampeervereniging LCKV. Ik was acht, negen jaar toen ik voor het eerst met een kamp meeging en ben daar nooit meer mee gestopt. Alweer heel wat jaren ben ik staffid en kampeerder.

De LCKV is in Leiden een begrip. Best bijzonder. Het is een grote club die al meer dan 100 jaar bestaat. Jaarlijks worden er veertig kampen georganiseerd, waar 600 tot 700 vrijwilligers voor in touw zijn en waar zo'n 1600 kinderen tussen de acht en achttien aan deelnemen. Het is één grote familie. Er ontstaan hechte vriendschappen en huwelijken door.

Tijdens een van die kampen, toen ik een jaar of zestien was, besloot ik definitief te stoppen met

het topsportleven en te kiezen voor een opleiding. Het werd Media & Entertainment Management in Haarlem. Op kamers daar ben ik nooit geweest, ik wilde Leiden niet uit.”

## Pieterskerk

„Na een aantal banen in de evenementensector en bij de Universiteit Leiden kwam ik zes jaar geleden via een bekende bij de Pieterskerk terecht als sales- en eventmanager. Ik vond het meteen geweldig om rond te lopen in zo'n indrukwekkend monument. En dat vind ik nog steeds. Zo'n 900 jaar oud gebouw heeft zo veel verhalen te vertellen. Die zijn ook de reden om het in stand te houden. Die bakstenen houden de verhalen bij elkaar. Heel trots en dankbaar ben ik dat ik daar een goede leerschool heb mogen hebben. Toen ik kwam, was directeur Frieke Hurkmans al jaren bezig om het jaarlijkse verlies van 3,5 ton weg te werken naar zwarte cijfers. Aan het laatste stuk heb ik mogen meewerken.”

## Dankbaar werk

„Het was jarenlang heel dankbaar hoor, om genoeg evenementen in huis te halen en fondsen aan te boren om de toekomst van zo'n belangrijk monument veilig te stellen. De Pieterskerk is een monument waarvan alleen het structurele onderhoud al bijna vier ton per jaar kost. Dan heb ik het nog niet over het individuele onderhoud: het prachtige orgel, de graven, de epitafen, het leien dak. Het 17<sup>e</sup>-eeuwse goudleren behang in de Regentenkamer moet weer opnieuw worden gespannen... en zo gaat het maar door.

Je hebt het over allemaal ambachtswerk. Werk dat de stichting Pieterskerk als eigenaar zelf moet laten verrichten. Je kunt niet even de gemeente Leiden bellen dat het dak lekt. Leiden geeft jaarlijks wel subsidie, maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. Een hele belangrijke druppel, maar niet meer. De rest moet je zelf bij elkaar zien te sprokkelen.”

## En toen: corona

„En toen brak corona aan. Van het ene op het andere moment was er van zwarte cijfers en sales geen sprake meer. Een volle agenda met vaste inkomstenbronnen als een escape room, museumcafé en een *short stay*-appartement, vielen allemaal weg. Daardoor werden we tien jaar terug in de tijd gezet.



LCKV is een begrip. Eén grote familie. Er ontstaan hechte vriendschappen en huwelijken door

Sinds corona is het tot nu toe nooit meer hetzelfde geworden. Sommige evenementen bestaan niet meer. En de universiteit, van oudsher een van de grootste gebruikers, organiseert veel minder live evenementen in de kerk. Was september altijd de drukste maand wat evenementen betreft, nu niet. Je kijkt naar bijna enge leegtes in de agenda.

Bij mezelf begon het tijdens corona ook te knagen, zo van: *kan ik het opbrengen om weer tien jaar terug in de tijd te gaan? Kan ik daar nog dezelfde energie voor opbrengen?*

## Een schone taak en opmerkelijke stap

Boy Heijnekamp was naast directeur Frieke Hurkmans als salesmanager de afgelopen jaren het aanspreekpunt bij de Leidse Pieterskerk. Zij aan zij ploeterden ze om de rode cijfers om te toveren in zwarte. Dat lukte, tot dat corona roet in het eten gooide.



Miep Smitsloo  
miep.smitsloo@planet.nl

Omdat hij geen zin had om tien jaar terug in de tijd te gaan, besloot Heijnekamp voor zichzelf te beginnen. Wel blijft hij op freelancebasis bij 'zijn' meer dan 900 jaar oude kerk werken.

Ook duikt hij onverwachts op bij *Fietsmaatjes.NL*, de sympa-

thieke organisatie die vrijwilligers aan mensen koppelt die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen. Op een duo-fiets zie je de koppels tegenwoordig in de

hele regio opduiken. Het plezier van beiden spat er vaak af.

Boy is aangesteld om de organisatie, die nu een krappe 40 vestigingen telt, verder uit te dragen in het land.

Een schone taak, waar hij niet rijk van zal worden, maar bovendien: een opmerkelijke stap. Want Boy is pas 34 en gaat zich inzetten voor een organisatie die zich groten-deels op ouderen richt.



Boy Heijnekamp: „Bakstenen houden de verhalen van de Pieterskerk bij elkaar. Ik ben trots en dankbaar daar een goede leerschool te hebben gehad.”

FOTO HIELCO KUIPERS

Vorig jaar september heb ik al tegen Fricke gezegd dat ik op termijn zou stoppen. Dat ik iets anders wilde gaan doen, al had ik nog geen idee wat. Ik wilde haar op tijd inzien en niet de boel ineens in de steek laten. Je bouwt samen zo'n sterke band op, je werkt jarenlang zo intensief samen...”

#### Knoop doorhakken

„Het voelde vorig jaar een tijdlang weer als die zomer van 2006. Ik stond weer voor een grote verandering in mijn leven. Fricke was zo lief om me een sessie met een loopbaancoach aan te bieden. Met haar heb ik op een rijtje gezet wat de rode draad in mijn leven is, wat de kernwaarden zijn en waar ik energie van krijg. Los van de LCKV-kampen krijg ik energie van het creëren van momenten waarop je even kunt ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.

Begin dit jaar heb ik de knoop doorgehakt en me als zelfstandig ondernemer laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Wel is de Pieterskerk de eerste vaste opdrachtgever waar ik sales en evenementen voor blijf doen.

Dan gaat iedereen je ongevraagd adviseren: *zou je dat nu wel doen? Je hebt een jong gezin en een koop-huis...* Maar ik dacht: mijn vrouw werkt ook, als alles in de soep

loopt, staan we niet me teen op straat.”

#### Weer een LCKV-lijntje

„Dit voorjaar zag ik een oproep voor een nieuwe collega voor Fietsmaatjes voorbijkomen. Die oproep was afkomstig van Iris van Rossum, die ik toevallig weer ken van de LCKV-kampen en met wie ik 'gelinkt' ben. Weer zo'n lijntje.

Ik besloot op de functie van programmamanager in te schrijven. Ze zochten iemand die de plaatselijke afdelingen gaat begeleiden met onder meer de opstart. Ik dacht: ik heb ervaring in het organiseren, faciliteren en ben goed in bedelen, haha. Ik kende de organisatie wel. In de Leidse Merenwijk, waar ik woon, zie je die duofietsen vaak rijden. Wat me altijd opvalt, zijn de blije gezichten van de twee mensen op die fiets.

Laten ze mij nou willen hebben?

Ik kreeg, met mijn zwemachtergrond, natuurlijk wel meteen als grapje de vraag of ik bij Fietsmaatjes ook aan waterfietsen ga doen.”

#### Fietsmaatjes?

„De organisatie is in 2011 opgezet door Tekla Zwinkels en Jan Burgmeijer, een echtpaar uit Warmond. Vanuit Teylingen is Fietsmaatjes als een olievlek door de hele regio verspreid.

Mensen die niet (meer) zelfs tanding kunnen fietsen, worden gekoppeld aan een vrijwilliger. Op een elektrisch ondersteunde duofiets kunnen ze samen fietsen. Denk aan ouderen, maar ook aan gehandicapten, slechthorenden en mensen met autisme.

Inmiddels zijn er 39 lokale afdelingen en is Fietsmaatjes van de start up in de scale up fase beland. Ik ben aangenomen om de organisatie naar die nieuwe fase te begeleiden en Fietsmaatjes uit te rollen naar heel Nederland.

Ik vind het een prachtig idee om ook andere mensen uit hun 'bubbel' te trekken. Om mensen, die anders niet meer naar buiten kunnen, te faciliteren, zodat ze weer wel op pad kunnen. Ik heb er zin in!”

#### Betekenis Leiden

„Ik ben opgegroeid in De Kooi en voel me een echte Leidenaar. Nooit weg geweest, ook niet tijdens mijn opleiding in Haarlem. Ik heb op verschillende plekken gewoond, alleen dacht ik altijd dat ik nooit in de Merenwijk zou willen wonen. Toen we een huis zochten, dachten we ineens: waarom ook niet? We wonen er prachtig. Je loopt of fietst zo de natuur in en het is er heerlijk rustig.

Door de relaties die ik via de

LCKV en de Pieterskerk heb opgebouwd, ben ik nog eens extra met de stad verbonden geraakt. We gaan hier nooit meer weg.”

#### Thuisfront

„Je begrijpt zeker wel waar ik mijn vrouw Elsbeth heb leren kennen, haha. Op een LCKV-kamp, toen ik zestien was. We zijn niet de enigen, je ziet veel LCKV-huwelijken en kinderen om je heen.

Elsbeth en ik zijn samen door zoveel levensfasen gegaan. We zijn nu zeventien jaar samen en hebben twee kinderen.

Ik heb nooit echt van de daken geschreeuwd hoe we elkaar hebben leren kennen. Je ziet veel LCKV-huwelijken en kinderen om je heen, maar van ons hoeft dat niet zo benadrukt.

Elsbeth is ook een echte Leidse. Wat ze ervan vindt dat ik voor mezelf ben begonnen? Ze vindt het heel spannend. Het zou nooit haar keuze zijn geweest.

De baan die ik nu heb bij Fietsmaatjes is geen vrijwilligersfunctie, maar ook geen volledig commerciële baan. En al is geld niet mijn eerste motivatie, ik kan natuurlijk niet ontkennen dat je in het leven geld nodig hebt. Het is allemaal spannend, maar ik kijk uit naar al het nieuwe wat er op mijn pad gaat komen.”