



Bron:
Leidsch
Dagblad,
2 april
2024

Praat je Pieterswijk, dan praat je historie

Geen wijk die het hart van de stadsgids sneller laat kloppen dan de Pieterswijk in hartje centrum Leiden. Praat je Pieterswijk, dan praat je immers historie.

Boekenkasten vol zijn er geschreven over dit stukje Leiden en die zijn in dit kleine beetje ruimte niet samen te vatten. Je weet niet eens waar je zou moeten beginnen. Met de we-

reldberoemde *Armorphallus titanum*, die eens in de 20 veel tijd bloeit in de kassen van de door Carolus Clusius aangelegde *Hortus botanicus* (onderin)? Met de bijbehoren-

de Oranjerie en het Academiegebouw van de door Willem van Oranje in 1575 geschonken Universiteit van Leiden, als dank voor het moedige verzet tegen de Spanjaarden? Met

de in 1121 geopende Pieterskerk in het volgens de wiskundigen eerste lewadrant van de foto? Daar klonk donderdag en vrijdag weer het 'erbarme dich, mein Gott' uit de Mat-

thäus Passion, het meesterwerk van Johann Sebastian Bach over het lijdensverhaal van Jezus Christus. Of moeten we het hebben over het Doelencomplex dat door de Univer-

siteit Leiden zo graag met de grond gelijk gemaakt was om plaats te maken voor een grote Humanities Campus, een plan dat na een lange strijd door de huarders aldaar de

prullenbak in kon en moest hertekend? Zeg het maar. Er staat te veel historie op deze luchtfoto om zo maar samen te vatten. Daar weten de stadsgidsen alles van.