

# Traditionele kerstnacht in de Leidse Pieterskerk

**LEIDEN - Het is traditie: Kerstnacht in de Leidse Pieterskerk. Al eeuwen komen mensen daar tezamen om Kerst feestelijk in te luiden. Ook dit jaar nodigt Bijzonder Kerkenwerk Leiden iedereen uit om op dinsdag 24 december samen te zingen en Kerst te vieren.**

Vanwege de grote belangstelling zijn er drie diensten: één kinderkerstfeest en twee identieke Kerstnachtdiensten. Iedereen is welkom en de toegang is vrij! Kerstnacht begint op 24 december om 18.30 uur met het Kinderkerstfeest. Bijbelvertaler Matthijs de Jong vertelt het Kerstverhaal; kinderen spelen de rollen na. Ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom om het verhaal te beleven. De viering wordt muzikaal omlijst door het Jeugd Symfonieorkest Rijn-

streek. Dominee Margreet Klokke gaat in de Kerstnachtdienst voor, met als thema 'Hij komt de schaduwenbeschijnen'. Er worden twee identieke diensten gehouden. De eerste dienst begint om 20.30 uur ende tweede om 22.30 uur. De kerk gaat beide keren een half uur eerder open en is gevuld met muziek. Organist Willeke Smits bespeelt de monumentale Van Hagerbeer-orgel. De Leidse Cantorij zingt liederen. Natuurlijk is er ook glühwein, chocolmelk en samenzang. De toegang is vrij en reserveren is niet nodig. Houd er rekening mee dat de eerste dienst meestal voller is dan de tweede. De laatste dienst gaat uit met het luiden van de klokken om middernacht. Tijdens de dienst en bij het verlaten van de kerk is er een collecte. Zie ook: [www.leiden-viertkerstmis.nl](http://www.leiden-viertkerstmis.nl). ●