

“Een boodschap van hoop zet schaduwen in het licht”



LEIDEN - De drie kerstdiensten in de Pieterskerk hebben inmiddels een rijke traditie. Er is voor iedereen wat wils, voor jong en oud en van vroeg tot laat. Het is een levende traditie om de boodschap van hoop te vertellen, er naar te luisteren en samen te zingen. Het zet de schaduwen van ons leven in het licht.

door Cent van Vliet

Matthijs de Jong leidt de kinderkerstdienst van 18.30 uur, voor de zevende keer. Hij vertelt: “Het kerstverhaal geeft hoop en dat kunnen we zeker in deze tijd goed gebruiken. De Pieterskerk met alle lichtjes zorgt voor een prachtige sfeer”. De ervaring van Matthijs is dat “iedereen ademloos luistert naar het kerstver-

Hans Brons, Ds. Margreet Klokke en Matthijs de Jong voor de deur van de Leidse Pieterskerk (Foto: pr).

haal zoals het wordt uitgebeeld door een groep kinderen. Het gaat over hoop voor iedereen, binnen en buiten de kerk. Het kerstverhaal wordt in geuren en kleuren verteld waarbij kinderen de verschillende rollen spelen. Er is vrolijke muziek en zang, zowel Stille Nacht als Jingle Bells horen erbij. De mooiste manier om Kerst te beginnen: met een kerk vol kinderen, ouders, opa's en oma's". Matthijs wordt bijgestaan door Elske Burger, die de regie heeft over het toneelstuk. Een ensemble uit het Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek verleent muzikale medewerking. Ds. Margreet Klokke leidt de dien-

sten van 20.30 uur en 22.30 uur waar dan zo'n 400 waxinelichtjes branden. De eerste dienst is het drukst. Kom dus op tijd, maar bij de tweede dienst is er meer ruimte. Ds. Klokke: “Het gebouw staat in het hart van de stad en op kerstavond worden daar de harten van mensen geraakt.” Bij de voorbereiding bleef dit jaar de haar aandacht haken bij woorden uit een oud kerstlied: “Hij komt de schaduwen beschijnen”. Ze zegt: “Het verhaal gaat, dat Jezus is geboren in een stal, omdat er voor hem geen plaats was in de herberg. Ook nu zijn er mensen voor wie er geen plaats is, die in de schaduwkant van de maatschappij leven. En er zijn aspecten van jezelf, waarvoor geen plaats is. Dingen die je liever verbergt voor anderen en voor jezelf. Daar valt nu licht op, in de kerstnacht. Jezus komt de schaduwen beschijnen. In hem omarmt God de imperfecties van mensen. En dat is hoopgevend. Want wie in het licht van het kind in de kribbe ervaart dat z'n eigen schaduwkanten er mogen zijn, ontvangt tegelijk de liefde die nodig is, om met het donker van een ander te leven.” ‘Komt allen tezamen’ is kenmerkend voor de kerstnachtdiensten in de Pieterskerk. Dat zegt Hans Brons, dirigent van de Leidse Cantorij. Zij verlenen muzikale medewerking aan de diensten waarbij Willeke Smits de organist is. Volgens Hans is het een unieke ervaring om met zovelen in de kerk te luisteren en te zingen. De Leidse Cantorij zingt een aantal prachtige liederen en Carols, maar de samenzang raakt en emotioneert vaak het meest. Het hart luistert en kan met zingen juichend instemmen met de blijde boodschap. Iedereen is van harte welkom om een van de drie diensten bij te wonen. ●

Bron: Leids
Nieuwsblad, 19
december 2024